



# Outreach Support Nieuws

20<sup>e</sup> jaargang, december 2023

## Veldleiders aan het woord...

In deze laatste nieuwsbrief van 2023 wil ik graag de verschillende veldleiders zelf aan het woord laten. Tenslotte zijn zij degenen die verantwoordelijk zijn voor de initiatieven en voor de uitvoering van de projecten. Zij gaan ervoor. Zij brengen de offers, vaak met hun gezin, stellen hun leven in dienst van Gods koninkrijk en lopen tegen allerlei obstakels en hindernissen aan, die zij met een eufemisme altijd **'uitdagingen'** noemen. Zelf sta ik altijd weer versteld over hun doorzettingsvermogen, hoe zij anderen weten te motiveren en dingen voor elkaar weten te krijgen met relatief weinig middelen. Niemand van hen krijgt een salaris, niemand is 'in dienst' van OSM. De meesten inmiddels al ruim 21 jaar lang.

De veldleiders werken in verschillende landen, elk met een eigen team. De meesten hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar kennen elkaar wel via whatsapp. Ze bidden voor elkaar, en geven elkaar advies. En hebben één ding gemeen: Ze willen in hun land meer mensen met het evangelie in aanraking brengen en nemen initiatieven om de leefomstandigheden van mensen in hun omgeving te verbeteren. Met financiële steun van OSM maken we dit ook daadwerkelijk mogelijk, want armoede is bijna altijd hindernis nummer 1.

Met Kerst vieren we de komst van Jezus naar deze wereld. Een boodschap van vrede en hoop voor de toekomst voor alle mensen. Twee dingen die in de dagelijkse realiteit om ons heen, dichtbij en veraf, vaak ver te zoeken zijn. Maar volgens de veldleiders een 'uitdaging'!



Laten wij dat ook zo zien, en de uitdaging aangaan om via onze donaties het mogelijk te maken dat licht wordt verspreid in een duistere wereld. Omdat Jezus kwam!



Marian Jonker

## Veldleider Kodjovi in Togo: 'Met opgeleide mensen bereiken we veel'

Sinds 2006 ben ik veldleider in Togo. Toen ik begon was het niet makkelijk, omdat ik vrij jong was. Binnen onze cultuur hebben ouderen veel meer aanzien. Maar het vertrouwen groeide. In de loop van de jaren zijn op veel plaatsen groepen pastors opgeleid die nu in steden en dorpen aan het werk zijn. Niet alleen als pastor van een kerk, maar ook als coördinator van



verschillende hulpprojecten. Zo is er in de dorpen vaak geen veilig drinkwater. Mensen halen water uit vervuilde rivieren of zelfs stilstaand water in modderpoelen. Dan heb je veel ziektes. Maar een waterput die diep genoeg is kan een eenvoudige oplossing zijn. We hebben een graafteam dat de putten graaft. Tijdens het werk moeten de vrouwen uit een dorp die mannen van eten voorzien. OSM betaalt de materialen. En de pastor coördineert het werk. Zo was ik onlangs in het noorden van het land om daar samen met de mensen de nieuwe waterput officieel in gebruik te nemen. Mooi om te kunnen doen!



---

## Veldleider Thomas in Zuid Soedan: 'Naar de mensen toegaan...'



Bij de Toposa's in Zuid-Soedan is geen enkele medische voorziening. Geen dokter, geen kliniek, helemaal niets. Vanuit Kenya is het niet ver over de grens met Zuid-Soedan. We gaan er eenmaal in de twee maanden naartoe, samen met een team. We onderzoeken mensen, delen medicijnen uit

en geven gezondheidsvoorlichting. Vanuit OSM worden de kosten betaald. Makkelijk zijn de reizen niet. Vaak bijna onbegaanbare wegen en het is een ontzettend heet gebied. Maar het is het waard!

---

## Veldleider John in Zuid Soedan: 'Als je niet kunt lezen is de Bijbel een gesloten boek'

Net als mijn collega Thomas werk ik ook vanuit Kenya in Zuid Soedan onder de Toposa's. Maar dan als evangelist. We gaan erheen met een team, evangeliseren in dorpen en leiden mensen op die de boodschap weer verder brengen. Maar



dat is lastig wanneer je niet kunt lezen.

Tegenwoordig is er een school voor kinderen in de districtshoofdstad

Kapoeta. Maar die was er vroeger niet.

Daarom volgen een aantal mensen ook een

alfabetiseringscursus naast de discipelschapstraining. OSM betaalt het lesmateriaal en de reis- en verblijfskosten voor het evangelisatieteam wat ik mag begeleiden.





## Veldleider Lahai in Liberia: 'De allerarmsten in een sloppenwijk kunnen nergens heen'

Onze kerk staat in Montserrado, middenin een enorme sloppenwijk. Nadat we als kerk begonnen, kwamen al snel veel mensen met allerlei problemen naar ons toe. Nu is de kerk tevens een opvangcentrum voor tienermoeders, er is een school voor kinderen die geen regulier onderwijs kunnen betalen en een vakopleiding en nog altijd wordt het gebouw uitgebreid. Dat kan niet in de breedte, want meer ruimte hebben we niet, maar wel er bovenop met een extra verdieping. Ik ben niet altijd hier, want er zijn ook dingen buiten de



stad waar ik af en toe heen moet, zoals 2 landbouwprojecten, een waterzuivering en we zijn een kliniek aan het bouwen in het binnenland. Maar als ik weg ben, wordt het werk hier prima begeleid door William, die mij op de hoogte houdt van het reilen en zeilen... En dan zijn er nog de problemen in de regentijd. Zoveel huizen hebben een lekkend dak of lopen onder als het water hoog staat. We moeten daar wat mee en doen wat we kunnen. Maar we kunnen niet alles en dat is soms best wel frustrerend. Vooral als daar ouderen wonen die zelf niks meer kunnen.

---

## Veldleider Momoh in Sierra Leone: 'Hoop geven aan degene zonder hoop'

Al 21 jaar zijn we bezig, met projecten in het hele land. Vlak na de burgeroorlog was het heel moeilijk, maar nog altijd is er veel onrust in het land, vooral rondom verkiezingen. Op dit moment hebben we ook te maken met een avondklok. Tussen 21.00 uur 's avonds en 09.00 uur 's ochtends mag niemand op straat. Maar ook overdag is het niet veilig, regelmatig zijn er schietpartijen waarbij mensen omkomen. Maar we zijn kerk en kunnen niet binnenblijven. Mensen rekenen op ons. Pastors in dorpen hebben ondersteuning en bemoediging nodig. Nog maar kort geleden hebben we een nieuwe school geopend in Waterloo. En binnenkort is het Kerst; weduwen en kinderen zonder ouders rekenen dan op ons – voor een extra rijstmaaltijd. We hopen dat we die kunnen geven, het betekent zoveel voor deze mensen...



---

## Teamlid Denis in Togo: 'Als ze hier niet op school zaten, waren sommigen verkocht'

De school die ik run is voor weeskinderen die zijn ondergebracht bij familie. Het onderwijs is gratis en ze krijgen schoolspullen en schoenen. Dat helpt de families enorm. Ik weet van sommigen, dat de familie heeft overwogen het kind te verkopen naar het buitenland, vooral naar meisjes vanaf 9 jaar is vraag, in Nigeria, als huisslaaf.



## 'Uitdaging' Kerst 2023

- Opleiding voor een pastor en coördinator hulpproject in **Togo** € 150
- Bouw mee aan een waterput in **Togo** (totaal € 900, maar elk bedrag is welkom)
- Medicijnen voor Toposa's in **Zuid Soedan** € 25
- Ondersteuning reiskosten medisch team in **Zuid Soedan** (elk bedrag welkom)
- Een bijbel (hiernaar is vraag in **alle landen**) € 7,50
- Cursus lezen en schrijven voor volwassene in **Zuid Soedan** € 100
- Een niet lekkend dak voor een oudere in **Liberia** € 75
- Opleiding tienermoeder in **Liberia** om voor zichzelf en haar kindje te kunnen zorgen € 125
- Schoolgeld per trimester voor kind uit sloppenwijk in **Liberia** € 30
- Kerstdiner – rijstmaaltijd voor een familie in **Sierra Leone** € 10
- Een geit voor een weduwe in **Sierra Leone** € 20
- Een schoeltas en paar schoenen voor schoolkinderen in **Togo** € 35



**Colofon:** Stichting Outreach Support Ministries is opgericht in 2002.

**Doelstelling:** Het ondersteunen van projecten via partnerorganisaties in Afrika, op het gebied van evangelisatie en hulpverlening.

**Adres:** OSM, Asselsestraat 115, 7311 EG Apeldoorn. Tel. 06-46062800



Email: [info@outreachsupport.nl](mailto:info@outreachsupport.nl) Website: [www.outreachsupport.nl](http://www.outreachsupport.nl)

IBAN: NL71INGB0005983351 KvK nummer 24333957

OSM is door de belastingdienst ANBI erkend. Dit betekent dat giften aan OSM belasting aftrekbaar zijn. Overweegt u een notariële of lijfrenteschenking of wilt u Stichting OSM gedenken in uw Testament, neem dan contact met ons op of kijk op de website.

**Is het niet: Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,  
iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?**

**Jes. 58:7**